



Vores
samfund

Ulighed og velfærd

Hvorfor er der ulighed i en velfærdsstat?

1. Redegør for den universelle velfærdsmodel med særligt fokus på statens og civilsamfundets rolle.
2. Undersøg med udgangspunkt i din viden om velfærdsstaten samt bilag A, hvilke udfordringer den danske velfærdsmodel står over for i disse år.
3. Diskutér fordele og ulemper ved at lade frivillige og pårørende overtage omsorgsopgaver i fx hjemmeplejen samt vurder, hvilken betydning det kan få for den danske velfærdsmodel, hvis civilsamfundet skal løse flere velfærdsopgaver i fremtiden. Brug bl.a. bilag B i din diskussion og/eller vurdering.

- Bilag A: ”Moderaterne: Civilsamfundet skal spille en større rolle i ældreplejen”. Altinget. 14.11.2023. *1,3 normalsider á 2.400 anslag.*
- Bilag B: Data fra Pårørendeundersøgelsen foretaget af Danmarks Statistik for Ældre Sagen, 2023. *0,5 normalsider á 2400 anslag.*

I forberedelsestiden, som er 48 minutter, skal du besvare de tre givne problemstillinger på baggrund af de vedhæftede bilag og relevant materiale fra undervisningen. Eksaminationen indleder du med en præsentation på ca. 8-10 minutter. Herefter former eksaminationen sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i det trukne materialesæt og de opstillede problemstillinger



Bilag A: ”Moderaterne: Civilsamfundet skal spille en større rolle i ældreplejen”. Altinget.14.11.2023.

1,3 normalsider á 2.400 anslag.

Moderaterne: Civilsamfundet skal spille en større rolle i ældreplejen

Hvis vi inddrager og styrker civilsamfundets rolle i ældreplejen, kan vi lette presset på sundhedssystemet, der vokser med den stigende ældre befolkning. Det skal ske i en balance med den professionelle pleje, skriver Mike Villa Fonseca (M) og Karin Liltorp (M).



Mike Villa Fonseca, MF (løsgænger), fhv. sygeplejerske, Sjællands Universitetshospital, brandmand. Karin Liltorp, MF (M)

I vores samfund har velfærdsstaten længe haft et fast greb om velfærden, hvilket paradoksalt nok kan resultere i, at de ældre i nogle tilfælde mister nogle af de store fordele, som personlige relationer og foreningslivet giver.

Med den stigende ældre befolkning bør vi rette blikket mod ældreplejen og finde en måde at bringe medborgerskabet i centrum. Vi skal styrke det lokale ansvar og civilsamfundet for at sikre, at de ældre kan finde et nærende fællesskab, der tilbyder en værdig og livsglad alderdom.

Forestil dig, hvis vi formår at væve de frivillige foreningers netværk tæt sammen med ældreplejen. Vi ville se et samfund, hvor det frivillige arbejde ikke kun er en god gerning, men en grundpille i vores samfundsstruktur. Det kræver dog, at vi afbureaukratiserer civilsamfundsområdet og sikrer en solid grundfinansiering af foreningerne.



Ved at gøre dette bygger vi fundamentet for et stærkt foreningsliv og skaber plads til, at frivilligheden kan blomstre som en naturlig del af vejen fra velfærdsstat til velfærdssamfund.

Frivillighed kan lette pres på sundhedssystemet

Nu kunne man tænke, at indvendingerne melder sig: "Skal de ældre ikke passes af faglærte?", og "er frivillighed overhovedet foreneligt med kvalificeret pleje?" Svaret ligger i en balance.

Selvfølgelig skal de ældre have professionel pleje, hvor det er nødvendigt, men de skal også have muligheden for at vedblive at være aktive – at være en del af et fællesskab. Deres livserfaring er guld værd, og mange ældre ønsker faktisk at bidrage og dele ud af deres viden og kunnen. Det kan være gennem samtalecaféer eller andre frivillige organisationer, hvor selv dem med begrænsede fysiske evner kan deltage og gøre en forskel.

Inddragelsen af frivillighed i ældreplejen kan være med til at lette det voksende pres på vores sundhedssystem. Det handler ikke om at erstatte de professionelle, men om at supplere, så ressourcerne kan anvendes, hvor de gør mest nytte. I Moderaterne ser vi potentiale i for eksempel brugernære bestyrelser på plejehjem, hvor den tætte kontakt til de pårørende bidrager til livskvaliteten for den enkelte beboer.

Et tæt samarbejde mellem frivillige, de professionelle og ældres egne netværk kan lyde komplekst, men med den rette koordinering og et system, der støtter samarbejdet, kan det blive virkelighed. Vi står over for en gylden chance for at skabe et samfund, hvor vi ser de ældre som ressourcer, der fortjener respekt og har meget at tilbyde.

At investere i civilsamfundet er at investere i vores fælles fremtid. Det er her vi tager de første vigtige skridt mod et samfund, hvor omsorg, respekt og medborgerskab binder generationer sammen. Lad os sammen gøre dette til virkelighed.



Bilag B: Data fra Pårørendeundersøgelsen foretaget af Danmarks Statistik for Ældre Sagen, 2023.

0,5 normalsider.

Undersøgelsen er lavet ved at spørge voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere, dvs. ældre borgere, der får hjemmehjælp til fx madlavning, rengøring, hygiejne, medicin osv.

Det er altså ikke den ældre, der er spurgt, men de pårørende, der hjælper den ældre.

[Du kan finde undersøgelsen her](#)

Figur 5.3.1 I hvilken grad har du oplevet, at...?



Base: Alle der hjælper. 1.566 i 2023 og 920 i 2015. Flere svar muligt. Bemærk, at der i 2015 blev spurgt specifikt ind til de seneste 6 måneder, mens der i 2023 ikke spørges ind til en specifik periode. Derudover er svarkategorien "Det er svært at få tid til fritidsinteresser eller at se venner og andre i familien som følge af at du hjælper en" slået sammen til en kategori i 2023, mens det i 2015 var to selvstændige svarmuligheder. Derfor forekommer der ikke sammenligning af denne kategori.



Vores
samfund