

*”Det er mig en stor glæde på regeringens vegne at byde 'Jutlandia' og dets besætning velkommen tilbage til Danmark. Når 'Jutlandia' i dag er tilbage i Danmark, skyldes det jo den lykkelige omstændighed, at fjendtlighederne i Korea er bragt til ophør. Efter mere end tre års blodige kampe lykkedes det i slutningen af juli måned i år at nå frem til en våbenhvileaftale mellem de stridende parter. Indstillingen af fjendtlighederne i Korea er et stort skridt hen imod tilvejebringelsen af roligere forhold i verden, men i glæden over, at våbenhvilen i Korea har bidraget til en bedring i den øjeblikkelige storpolitiske situation, bør det ikke glemmes, at den indsats, De Forenede Nationer har gjort i Korea for at vise, at den frie verden altid er rede til at modstå enhver, der forsøger ved magtanvendelse at tiltage sig uretmæssige fordele, har kostet dyre ofre. Prisen har været høj, tusinder af unge mænd fra mange lande har ofret livet i kampen for fredens sag. Vore tanker går til dem over hele jorden, frem for alt i Amerikas Forenede Stater, som ikke er så lykkelige som Vi at kunne se alle deres kære vende hjem. For Danmark som gammel søfartsnation og som et land med humanitære traditioner har hospitalsskibet 'Jutlandia' været en naturlig form for bistand til FN i kampen i Korea. Vi ved alle, også fra vidnesbyrd udefra, at 'Jutlandia' har gjort en stor indsats og skabt ry og respekt om dansk lægekunst og hospitalstjeneste i videre forstand overalt, hvor skibet har virket. Derfor skal der i dag, hvor vi ser 'Jutlandia' hjemme efter sit arbejde som dansk hospitalsskib, lyde en tak fra den danske regering til alle uden undtagelse, der har gjort en indsats i forbindelse med 'Jutlandia'”*

(fra: Kristine Midtgaard: Jutlandia-ekspeditionen. Tilblivelse og virke 1950-53. DUPI; 2001)