

Efter som St. Thomas havn bliver besøgt af adskillige nationer, så bliver den ikke heller ubesøgt af disse 3 slags gaster, Nemlig; sørøvere, kapere og severe; forskellen er denne som der gøres på dem i landet. De røver vel alle men dog på en ulige måde: En Sørøver røver både skib, gods, folk og livet af dem, men en kaper tager vel skib og gods, men sparer folkenes liv, en kaper rører ikke sin egen nation, og alle dem som er i forbundskab med hans nation; men en sørøver sparer hverken sine egne ikke heller nogen af dem, som han kan overkomme; Derfor så har de begge ikke heller lige ens frihed at havne (red: være i havn) på St. Thomas. En kaper han havne der så længe, som han vil, og kaper-kaptajnen må og selv gå i land så tit, som han vil; men en sørøver må ikke ligge der længere end i 24 timer, og imidlertid må han have alle sine stykporte (red. kanonåbning) tilspærrede, hans folk må nok i den bestemte tid komme i land til at hente vand og anden fornødenhed til forfriskning, men sørøver-kaptajnen må ej selv komme i land, thi dersom han kommer i Land, da bliver han hængt på en stytte (red: stolpe) i søkanten, skib, folk og gods bliver konfiskeret og taget til fanger. Det tredje slags kaldes seevere; de er hårde ligesom kapere, undtagen at de ikke kommer på nogen europæiske potentats (red: regent) grund at bortrøve noget, mens ellers krydser de runden omkring på kysten, Guinea, Madagaskar og andre hedenske steder, hvor de tilhandler sig adskillige varer og slaver; hvad som de da imidlertid ikke kan tilkøbe sig for en billig pris, det borttager de med magt.

(fra: J.L. Carsten - En almindelig beskrivelse om alle de danske, americanske eller westindiske Ey-lande. Bearbejdet)