

Erhvervsrådets formand i Næstved, Konsul Wilhelm Smith udtalte i 1945:

*De fleste mennesker ved efterhånden, at Næstved nu har en virkelig havn, omgivet af flittigt arbejdende virksomheder, men de færreste er klar over, hvor stor trafikmængden er over havnen her. Den er i virkeligheden større end almindelig antaget.... Næstved Havn er den største sjællandske Havn efter København. Det er til at forstå, og det er noget, vi glæder os oven i Næstved... Med opladt blik for alt nyt, der kunne indebære muligheder for udvikling af byens forretningsliv og forøgelse af industrivirksomheder, fulgte man inden for erhvervslivet, med, da erhvervsrådstanden i de første krigsår greb mere og mere om sig. Det er ikke mindst inden for det i 1941 oprettede erhvervsråd man ser fremtiden trygt i møde for opretholdelse og udbygning af Næstveds position som handels- og Industriby... Mange Projekter, som på forhånd syntes uigennemførlige i krigens og besættelsens tid, er som følge af denne institutions virksomhed blevet ført ud i Livet. Bestræbelserne er i første række gået ud på at søge sådanne virksomheder knyttet til byen, som man ikke tidligere har haft på pladsen (red: havnen), og som omhyggelige undersøgelser i marken har godtgjort et sundt og naturligt behov for. Som tilfældige Eksempler på sådanne heldigt gennemførte "aktioner" kan nævnes, at det trods konkurrence fra nabobyer er det lykkedes at få en clichéanstalt (red: fabrikker der støber bogstaver til bogtrykkerier) til byen.*

Desuden opremser Wilhelm Smith planer om en lang række andre virksomheder: ...

*lucernemelsfabrik (red: til dyrefoder), hvis påbegyndelse kun afventer bedring i materialesituationen. En anden stor virksomhed, "Thors Dampvaskeri" har man formået at knytte til Næstved, idet der er lejet areal på havneområdet til opførelse af en selvstændig afdeling af denne særdeles velkendte bedrift. ... Selv et så specielt område som krebsavl er man gået i brechen for ved at importere og udsætte ca. 50.000 Sættekrebs... en meget speciel fabrik til fremstilling af fjer til skal vi også have... et kendt skrivemaskinefirma har oprettet servicestation og reparationsværksted, som skal dække hele Sydsjællands område, fra København har man hentet et mekanisk værksted herved, Det arbejdede under temmelig små forhold og har nu udviklet sig til at omfatte flere medarbejdere... på dagsordenen står opførelsen af to værkstedsbygninger. Denne form for byggeri vil afhjælpe et stort Savn, idet der her er rige muligheder for at samle industrielle foretagender af vidt forskellig art under eet Tag. Bygningerne vil blive opført på velegnede arealer med let adgang til jernbane og havn. De første spadestik er taget til den ene bygning, og den anden vil følge efter, når fornøden byggetilladelse foreligger.*

I sammenhæng udtaler arkitekten, Urban Hansen-Reistrup samtidig:

*Man må jo sige det går godt, når indretningen af en meget stor og moderne tømmerplads ved Næstved Havn (etableres) Også her vil hønsefoderfabrikken anlægge en ny, større og moderne fabrik, og vort private initiativs grand signeur (red: Wilhelm Smith) lader opføre et stort gødningspakhuis og et silopakhuis i forbindelse med et nyt korntørreri på enden af pieren (red: molen), som vi skal gøre klar mellem de to havnebassiner. (Og) Fabrik for Hattepynt skal vi virkelig også have... som der blev antydnet ved kanal- og havne-indvielsen: Det er på havet, Næstveds Fremtid ligger! Alt dette er hverken løgn eller latin, men den skinbarlige virkelighed, og så kommer der endda mere til, som jeg ikke kender, Det bliver for os alle en interessant og forhåbentlig morsom tid at deltage aktivt i den voldsomme udvikling, der vil få en afgørende indflydelse på byens fremtid. Vi må håbe, at administrationen vil have vilje og ikke mindst evner til gennem sin overmægtige byplanindflydelse at gøre denne gældende, ikke alene for den nu engang*

*vedtagne og ukendte plans egen skyld, men så vel afpasset som muligt efter det private Initiativ, af hvis frihed hele Næstveds fremtid afhænger.*

Byens borgmester Regner Callum (socialdemokratiet) udtaler sig i samme ombæring:

*”Jeg venter mig umådelig meget... og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg efter resultatet af byrådsvalget (red: Socialdemokratiet opnåede flertal i byrådet) er glad ved at være med til at forberede og gennemføre de mange planer for Næstveds fortsatte udvikling og udvidelse... Personlig tror jeg, at Næstved har ualmindelig fine kort på hånden, ja, jeg er endog så optimistisk at tro, at tempoet i mange planers realisation bliver hurtigere end almindeligt antaget, naturligvis forudsat, at forhold, som vi ikke er Herre over, ikke vælter alle beregninger. Det er med en by som med en forretning: Kunderne søger derhen, hvor der er mange kunder i forvejen. Næstved har rundt om i landet absolut ry for at være en by i fuldt sving og med viljen til at ville noget! Denne gode Position skal vi udbygge og fastholde. Gør vi det., skal såvel vort erhvervsliv som vor store arbejderklasse nok komme til at mærke, at de bor i en god by. Vi fra arbejderside er selvsagt interesseret i, at beskæftigelsen holdes i gang bedst muligt og kan give det daglige brød til de flest mulige munde. Også derfor vil vore bestræbelser tage sigte på i tiden, der kommer, at holde alle hjul i sving i denne by og vel at mærke i fuldt sving. Dette må være mottoet i vor gamle, minderige by fremover.. så snart de fornødne materialer i tilstrækkeligt omfang kan fremskaffes vil udvidelserne finde sted. Udvidelserne vil antagelig omfatte en meget stor teatersal med 1200 Pladser, samt en biografbygning og alle nødvendige selskabslokaler. Når disse arbejder er udført, vil Næstved By være fuldt ud dækket med ... store Sale. Når de store kongresser (red: partikongresser) kommer hertil... og kan der blot skaffes 40- 50 nye Hotelværelser, vil der være mulighed for at klare selv ret store invasioner i Næstved.*

(Uddrag fra Næstved turistrådsbrochure om Næstved Havn, 1945)