

Henrettelsen af Stikkeren Tage Lørche.

Den om Morgenen, fik vor Grupperfører N.N. fra Organisationens Ledelse at vide, at den berømte Stikker Repræsentant Tage Lørche vilde komme til sin Lejlighed Magnoliavej Nr.47 i Dag Kl ca 13.00 - 14.00 i en mørkeblaa Vogn, opel Kadet K. 23345.

Til Oplysning skal jeg anføre, at vor Gruppe kun beskæftiger sig med Henrettelse af Stikkere, medens Oplysningsgrupperne kun beskæftiger sig med Fremkaffelse af Oplysninger, og at de omtalte Grupperes Medlemmer ikke kender hinanden.

Kl. 10.00 fik Gruppens Medlemmers Ordre til at samles Kl. 12.00 paa et nærmere opgivet Sted til Instruction.

Kl. 12.30 kørte Gruppen til Frederiksberg, parkerede Vognen, og satte Vagt ved Lørches Lejlighed.

I Ventetiden spiste Resten af Gruppen Frokost, ~~men lille Resten~~
~~spiste i Kælderen, (resten blev for Resten aldrig opstillet).~~

Kl. 14.10 meddelte Vagten, at Lørche var kommet.

Kl. 14.20 forlod Lørche sin Lejlighed og kørte i sin Vogn ad Fasanvejen mod Roskildevej og svingede mod Byen.

Paa Frederiksberg Bakke blev han imidlertid opmærksom paa, at vor Vogn fulgte efter ham, hvorfor han forsøgte at køre fra os.

I Krydset Ellegade/Vesterbrogade overhalede vi ham, og en af Patrioterne affyrede en Serie Maskinpistolakud imod ham, som desværre ikke virkede øjeblikkeligt dræbende. Vi kørte derfor ind foran ham, og en anden af Patrioterne affyrede fra Bagrudevinduet af vor Vogn en Serie Skud mod Lørches Forrude. Herefter var Lørche ramt af ialt ca 35 - 40 Skud, og døde umiddelbart.

Hefæd var en af Københavns farligste Stikkere uskadeliggjort "for ever".

En af dem, der var med.

Arvid fra Altona