

PeerGrade, Opgave 11: USA's udenrigspolitik

Opgavetekst

Anvend modellen i figur 1 til at opstille 5 faktorer, der har betydning for amerikansk udenrigspolitik under Trump. Hver af faktorerne skal understøttes af en faglig begrundelse.

Modellen i figuren minder, måske ikke tilfældigt, lidt om Eastons model over det politiske system. Modellen her fokuserer imidlertid specielt på udenrigspolitiske beslutninger og deler beslutningssystemets omgivelser op i ydre og indre omgivelser. De ydre faktorer spiller selvsagt en særlig rolle, når vi taler om udenrigspolitik.

Af ydre forhold, som kan tænkes at påvirke amerikansk udenrigspolitik under Trump, kunne man pege på Kinas fortsatte økonomiske vækst og tiltagende militære aktivitet i det Sydkinesiske Hav. Som realisten Mearsheimer siger, så vil USA gå langt for at undgå, at Kina kommer til at dominere Sydøstasien.

Et andet ydre forhold som spiller en vis rolle er Ruslands stormagtsambitioner, oprustning og storstilede militære øvelser. USA kan ikke tillade sig at ignorere Rusland, fordi USA selv er mål for Ruslands aktiviteter – ikke mindst den såkaldte cyperkrig og mulige indblanding i de amerikanske valg.

Af indre forhold kan man inddrage Trumps mobilisering af det man populært kalder "vrede, lavtuddannede, ældre hvide mænd fra midtvesten". Der er givetvis en vrede og frustration i store dele af den amerikanske vælgerbefolkning, som givetvis er rettet mod den politiske elite, globaliseringen og senmoderniteten. Det er muligvis denne vrede og frustration Trump sætter ord på, når han i sin nylige tale til FN udtaler: *"We reject the ideology of globalism and accept the doctrine of patriotism."*

På beslutningstagerniveauet kan man pege på Trump selv og hans på mange måder særegne personlighed. Trump opfatter sig som en stærk mand og han respekterer stærke mænd, hvilket præger hans retorik omkring både Vladimir Putin og Kim Jong-un. Det er unægtelig bemærkelsesværdigt, at USA's præsident tilsyneladende spontant invitere disse statsledere til topmøder. Om det så har nogen særlig betydning på længere sigt kan man nok nære større tvivl om.

Trump er ikke alene om at føre amerikansk udenrigspolitik – heller ikke selvom republikanerne stadig har flertallet i begge kongressens kamre. USA er et stort land med betydelige interesser over hele kloden. Det kræver et stort organisatorisk apparat og mange embedsmænd, rådgivere og diplomater at føre USA's udenrigspolitik ud i livet. Disse embedsmænd, rådgivere og diplomater er typisk højtuddannede mennesker fra de amerikanske universiteter, som gennem en lang uddannelse og karriere er socialiseret ind i den udenrigspolitiske kultur med de normer og værdier, som har præget State Departement i årene før Trump. De repræsenterer en kontinuitet og en træghed i systemet, som gør at en ny præsiden ikke pludselig kan vende op og ned på det hele.

Disse fem faktorer har jeg forsøgt at sammenfatte i figur 1.

Figur 1: Model med fem faktorer, der har betydning for amerikansk udenrigspolitik under Trump.

