

Eksamenssæt B til kapitel 3: Kampen om forfatningen

Materiale:

- **Bilag 1:** George Washingtons henvendelse til Kongressen vedrørende placeringen af regeringssædet, 24. januar 1791 (0,3 normalside)
- **Bilag 2:** John Adams om hovedstaden Washington, D.C., 1795 og 1800 (0,6 normalside)
- **Bilag 3:** Isaac Weld om Washington, D.C., 1799 (0,8 normalside)
- **Bilag 4:** Hertug Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach om Washington, D.C., 1825 (0,6 normalside)
- **Bilag 5:** Maleri af George Cooke: "City of Washington from Beyond the Navy Yard", 1833 (0,5 normalside)
- **Bilag 6:** Tabel: Indbyggertal i hovedstaden Washington, D.C., 1800-1860 (0,2 normalside)

Normalsider i alt: 3,0

Bilag 1: George Washingtons henvendelse til Kongressen vedrørende placeringen af regeringssædet, 24. januar 1791 (0,3 normalside)

Ærede medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus:

I overensstemmelse med de beføjelser, som Kongressen var så venlig at give mig med ”Loven om etablering af De Forenede Staters midlertidige og permanente regeringssæde, og efter nøje at have overvejet de forskellige lokaliteters fordele og ulemper, og inden for de rammer, som den nævnte lov har fastlagt, har jeg i dag i en erklæring, som er vedlagt i kopi, bedt kommissærerne, som er blevet udpeget i henhold til loven, om at undersøge og afgrænse 10 kvadratmil i området på begge sider af Potamac-floden, så det omfatter George Town i Maryland og den østlige gren af floden. [...] Jeg har fundet det bedst at afvente en undersøgelse af området, før det besluttet, hvor de offentlige bygninger præcist skal placeres på den nordøstlige side af floden.

George Washington: *Writings*, Library of America 1997, s. 776-777. Oversat af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard.

Bilag 2: John Adams om hovedstaden Washington, D.C., 1795 og 1800 (0,6 normalside)

John Adams sendte i løbet af sit ægteskab med Abigail Adams mange breve til hustruen. De følgende uddrag stammer fra to breve fra henholdsvis den 28. december 1795, hvor Adams var vicepræsident, og den 2. november 1800, hvor han var præsident og netop var ankommet til præsidentboligen i den nyetablerede hovedstad.

Mandag morgen 28. december 1795

Min kæreste ven

[...] Præsidenten og præsidentfruen sender som altid deres bedste hilsener til dig. Præsidentfruen inviterer dig til at komme til Mount Vernon næste sommer og besøge hovedstaden. Jeg er næsten bange for at skrive til dig af frygt for, at invitationen fordrejer dit hoved og får dig til at overveje at acceptere den. Jeg fortalte præsidentfruen, at det ikke er umuligt, at du og din søster Cranch seriøst vil overveje tilbuddet om at besøge Mount Vernon og samtidig se fru Cranchs børnebørn engang efter 1800, når Kongressen skal have sæde i Washington, og byen bliver meget stor. [...]

Præsidentboligen, Washington City, 2. november 1800

Min kæreste ven

Vi ankom hertil forrige nat, eller rettere sagt i går klokken 1, hvor vi spiste og gik til ro. Bygningen er beboelig. Nu ønsker vi blot, at du kommer. [...] Før jeg slutter dette brev, beder jeg Gud om at velsigne dette hus og alle, der herefter bor i det. Lad kun ærlige og vise mænd herske under dets tag.

Jeg vil ikke forsøge at beskrive det. Du kan selv bedst danne dig et indtryk af det ved selvsyn. [...]

Margaret A. Hogan og C. James Taylor (red.): *My Dearest Friend. Letters of Abigail and John Adams*, Harvard University Press 2010, s. 392-393, 472-473. Oversat af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard.

Bilag 3: Isaac Weld om Washington, D.C., 1799 (0,8 normalside)

Isaac Weld (1774-1856) var en irsk forfatter, der i 1795 sejlede fra Dublin til Philadelphia og de følgende to år rejste rundt i USA og Canada. I 1799 udgav han en række rejsebreve fra turen. I det følgende uddrag fra det fjerde brev kommer han ind på opførelsen af Washington, D.C., som han besøgte i 1796.

Da man valgte byens beliggenhed, indgik to grundlæggende forhold i overvejelserne; for det første skulle den ligge så centralt som muligt i forhold til alle delstater i unionen; for det andet skulle placeringen være hensigtsmæssig i forhold til handel, for man kan ikke forestille sig, at byen skal vokse sig stor og pragtfuld uden handel; man må gå ud fra, at folk i De Forenede Stater ønsker, at landets hovedstad skal blive så storslået som muligt. [...]

Ud over det, der allerede er blevet fortalt om emnet, kan jeg kun tilføje, at der, på trods af alt det, der er blevet gjort ved byen, og den store sum penge, som man har ofret på den, stadig er nogle i De Forenede Stater nord for Potomac-floden og især i Philadelphia, der er meget imod, at regeringssædet bliver flyttet, og de gør alt for at forsinke byggeriet i byen og forhindre Kongressen i at mødes på det planlagte tidspunkt. [...] De, der er imod opførelsen af Washington, fastholder, at den aldrig bliver en betydningsfuld by, og at alle, der mener det modsatte, er blevet vildledt af enkelte entusiaster; de hævder sågar, at folk bosat mod øst aldrig vil acceptere, at

regeringssædet bliver placeret så fjernt fra dem, med Kongressen forsamlet i noget, der minder mere om end et fort end en by, og hvor det vil være umuligt at drive handel på grund af manglende informationer. De fastholder, at såfremt hovedstaden bliver flyttet fra Philadelphia, vil det med sikkerhed betyde, at delstaterne går hver til sit. [...] Flertallet i befolkningen i De Forenede Stater ønsker dog, at flytningen af regeringssædet finder sted, og der er ingen tvivl om, at det nok skal ske som planlagt.

Isaac Weld: *Travels through the States of North America, and the Provinces of Upper and Lower Canada, during the Years 1795, 1796, and 1797*, John Stockdale 1799, s. 52-53, 86-87, 88, 89. Oversat af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard.

Bilag 4: Hertug Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach om Washington, D.C., 1825 (0,6 normalside)

I 1825-1826 foretog den unge adelsmand Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach (1792-1862) en rundrejse i Nordamerika. Undervejs førte han en omfattende dagbog, der udkom i uddrag i 1828, men først blev udgivet i sin fulde længe i 2017. På sin rejse mødte hertug Bernhard blandt andre John Adams og Thomas Jefferson. Onsdag den 2. november 1825 ankom han med hestevogn til Washington, D.C., og beskrev samme aften sit første indtryk af den amerikanske hovedstad.

Jeg havde ikke gjort mig konkrete forestillinger om *Washington*, men ud fra det, jeg så, havde jeg dog forventet mig noget andet. Capitol står på en høj og skal med tiden stå i byens midte; lige nu er den kun omgivet af små uanseelige hus og af marker, hvor der står små huse [...]. Herfra udgår flere alléer; vi fulgte *Pennsylvania-Avenuen* og kom forbi huse, der står så spredte, at den del af byen, som jeg indtil videre har set, mest af alt minder om et nyanlagt badested. Området er i øvrigt ret smukt, og flere steder har man en fin udsigt over den brede *Potomac*. Vi kom forbi præsidentens bolig, et simpelt hus i hvidt marmor i en lille have. [...] Planen for anlæggelsen af *Washington* er så omfattende, at den aldrig vil kunne gennemføres; ifølge den skal der kunne bo en million mennesker i byen, mens der lige nu efter sigende kun bor omkring 13.000, og der vil næppe komme flere til.

Walter Hinderer og Alexander Rosenbaum (udg.): *Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach: Das Tagebuch der Reise durch Nord-Amerika in den Jahren 1825 und 1826*, Königshausen & Neumann 2017, s. 299-300. Oversat af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard.

Bilag 5: Maleri af George Cooke: ”City of Washington from Beyond the Navy Yard”, 1833 (0,5 normalside)

George Cooke (1793-1849) var en amerikansk portræt- og landskabsmaler.



[Wikimedia Commons](#)

Bilag 6: Tabel: Indbyggertal i hovedstaden Washington, D.C., 1800-1860 (0,2 normalside)

År	Indbyggertal
1800	3.210
1810	8.208
1820	13.247
1830	18.826
1840	23.364
1850	40.001
1860	61.122

wikipedia.org.